

Gabriël Quicke

# *Van ontmoeting naar gastvrijheid*

Dit boek is opgevat als een drieluik waarbij de onderscheiden delen naar elkaar verwijzen. In het eerste luik buurten we bij enkele filosofen die het denken over ontmoeting hebben verdiept en opengebrouwen. Martin Heidegger, Martin Buber, Gabriël Marcel en Emmanuel Levinas passeren de revue. Het hoofdpaneel schetst een Bijbels tafereel waarbij drie vreemdelingen Abraham en Sara bezoeken, een oerverhaal over gastvrijheid en ook de scène waarop de triniteitsicoon van Rublev geïnspireerd is. In het derde luik wordt de gastvrijheid als typisch christelijke deugd vanuit verschillende invalshoeken verder uitgediept.

## Gabriël Quicke



is priester van het bisdom Brugge en was tot 2018 stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen. Sinds september 2021 is hij rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen en afgevaardigd beheerder van de Fondation Lambert Darchis. Naast een lesopdracht, zet hij zich in voor de christenen in het Midden-Oosten, en heel in het bijzonder voor de weeskinderen in Irak.



€ 18,95 / 104 blz.

14,5 x 23,5 cm



Bestellen per mail aan [bestellingen@halex.be](mailto:bestellingen@halex.be) of via [www.halewijn.info](http://www.halewijn.info)

Verzendingskost: € 4,95 per bestelling.

De boeken zijn ook verkrijgbaar bij de liturgische centra en boekhandels.

Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, tel. 03/210 08 11